

## REISVERSLAG PLOVDIV (23-10 T/M 27-10 2014)

Donderdag 8 uur vertrokken we vanuit Oosterland met 2 autos vol en kwamen na een voorspoedige autoreis op tijd in Dortmund aan. Daar moesten we erg lang wachten maar eindelijk mochten we naar het vliegtuig WizzAir die ons naar Sofia bracht. Chris was maar stil onderweg omdat het voor hem de eerste keer was dat hij vloog. Na een goede vlucht landden we in Sofia en hebben daar een autobusje opgehaald waar we alle 9 in konden. Chris was weer goed aanspreekbaar en was onze chauffeur. Onderweg werd het donker en later besloten we toch maar te stoppen om iets te eten. Het zou te laat worden om dat nog in Plovdiv te doen. Toen zijn we gestopt bij de Mc. Donalds en in no time was al dit heerlijke calorierijke menu op. Waarschijnlijk ook al bekend door de foto's op facebookJJ waar men ons kon volgen. Aangekomen in hotel Ego werden we opgewacht door onze persoonlijke reisleader Nedko en pastor Nikov. Na een lekker bakje koffie in ons (stam) restaurant неделя (zondag) was onze eerste dag alweer verstreken.

Vrijdag 24 oktober 2014. Met Nedko hadden we eerst een rondleiding door het centrum van Plovdiv . Tijdens de bouw van het winkelcentrum zijn er resten gevonden van een Romeinse Arena (The Roman of Philippopolis Dit hebben ze kunstig in het winkelstraatbeeld verwerkt. We konden hiervan een educatieve 3D-film zien. Voor velen de eerste keer dat ze met een 3d-bril in een filmzaaltje zatenJJ. Daarna een emotioneel bezoek aan het oude kerkje, waar de gemeente ooit begonnen is en wel 70 jaar heeft gekerkt. De gemeente Plovdiv heeft 12 oktober hier een laatste kerkdienst gehouden. Hiervan hadden ze een soort dankdag gemaakt, waarbij ze alle goede dingen die ze daar samen hebben meegemaakt, herdachten.



Na een heerlijke Bulgaarse lunch een rondleiding door Old Plovdiv gehad. Dit is een stukje historie, met restanten van het amfitheater, die ze nu nog gebruiken voor verschillende evenementen en concerten. In het oude Plovdiv vindt je mooie gerestaureerde huizen en gebouwen en Grieks Orthodoxe kerken. Deze kerken zijn vanbinnen prachtig, met veel beschilderde muren die een verhaal uit de Bijbel weergeven. De Grieks Orthodoxe kerk is meer een ceremoniele godsdienst. Op speciale herdenkingsdagen gaat met naar de kerk om te bidden en een kaarsje te branden. Daarna kochten we nog wat souvenirs waarmee we de plaatselijke economie in Plovdiv weer wat steun gaven. Na de rondleiding hadden we free time en in een echt Bulgaars restaurantje hebben we onze broeder Hans met zijn vrouw uit Sirjansland opgewacht en konden we met zijn allen hier eten en was de 2<sup>e</sup> dag om.



De volgende morgen was het zaterdag en werden we wakker van de regen. Na het ontbijt gingen we eerst maar op zoek naar paraplu's. Zo reden Hans en Johan al voor tien door de autovrije hoofdstraat van Plovdiv. Gelukkig met een Bulgaars nummerbord..... Deze morgen stond een bezoek aan een museum op het programma. Hier was de mozaïekvloer van een oude Basiliek te zien. Heel veel symbolen (duiven, hert) te zien met uitleg. Hier ontmoetten we 4 leden van de Baptisten Gemeente uit Engeland (Ashley) die ook al vanaf 1992 de gemeente in Plovdiv hebben gesteund op velerlei wijze. Ook van hen hoorden we, dat ze dezelfde beginproblemen als ons hadden. En dat zij ook heel dankbaar zijn met de realisatie van de nieuwe kerk. Hun hulp bestond niet alleen uit financiële middelen maar ze brachten elk jaar een bezoek aan Plovdiv en waren dit jaar zelfs 3 x geweest om te helpen met schilderen enz. Het was fijn om zo elkaar te ontmoeten en diverse dingen te bespreken. Hierna gingen we naar de nieuwe kerk. Dit was ook een emotioneel moment om nu werkelijk met eigen ogen te zien hoe het er in het echt uitziet. Het eindresultaat is in één woord prachtig. De kerkzaal zit op de eerste verdieping van een gebouw van 3 verdiepingen met op de laatste verdieping een woonhuis. Ook waren er toilets aanwezig en een kantoortje voor de pastor. De stoelen waren prachtig en zaten lekker. Alleen de keuken was nog niet ingericht (wastafel, keukenblok en kasjes). Dus wie nog geld over heeft.....? Wij hebben in elk geval van de Airmilespunten een koffieapparaat met koffiekannet en waterkoker gekocht en geschonken aan de kerk. Voor de zondagschool en jongerenclub was op de begane grond een aparte ingang met een mooie ruimte ingericht met Ikea meubeltjes en een eigen toilet. Alles in groot contrast met het andere gebouw, vooral w.b. brandveiligheid, lichtinval, toiletten, inrichting enz. Na al deze indrukken was het tijd voor zaterdagse Bulgaarse soep. We gingen naar de soepbar en konden kiezen uit diverse soepen wat onze magen moesten vullen na een lange regenachtige morgen. Het was maar goed dat sommigen niet wisten wat de inhoud van de soep was. We brachten ook nog een bezoek aan een moskee. Na het eten wilden de gebroeders Bal nog graag een nachtwandeling maken. Via allerlei glibberige trapjes naar het hoogste punt van Plovdiv. Inmiddels bleken onze jassen en schoenen niet meer waterdicht. Dus droge kleren aan en onder leiding van Hans een "gemakkelijke" Bijbelquiz gemaakt. Deze duurde zo lang, dat de een na de ander afdroop naar zijn eigen kamer.

Toen brak de zondag aan. De dag waar we uiteindelijk voor kwamen, de opening van de nieuwe kerk. Helaas geen mooi zonnetje maar nog steeds de constante regen. Een volle kerk, want alle 100 door ons gekochte stoelen waren bezet. Een groot gedeelte was speciaal voor de opening gekomen. Omdat het deze nacht nogal had gesneeuwd in Sofia en omstreken was het nog even spannend of de pastors uit Varna (pastor George Thodorov) en Sofia (pastor Theo Oprenov) wel aanwezig konden zijn. Maar gelukkig mochten zij op tijd arriveren en ook afgevaardigden van de Unie van Baptisten Dr. Theo Angelov was aanwezig, en contactpersoon van de KOEH in Bulgarije, Vlady Raichinov. Naast onze 11-koppige afgevaardigden uit Sirjansland ook nog 4 leden uit Ashley. Ook veel kinderen en kleinkinderen die speciaal voor deze dag naar Plovdiv zijn gekomen. De preek ging over 1 Petrus 2, levende stenen. Dat wij zelf ook levende stenen kunnen zijn buiten een kerkgebouw. Naast deze preek waren er veel toespraken en zang. Ook hebben wij o.l.v. onze organist Chris Ps. 134: 1-3 gezongen. Marieke heeft in het kort de geschiedenis van de werkgroep verteld, waarbij ze niet alleen vertelde wat zij van ons hebben ontvangen, maar ook wat wij van hen hebben geleerd door de vriendschap en warmte wat ons contact heeft versterkt. Daarna heeft Thijs een in het Bulgaars geschreven stenen plaquette overhandigd. De gemeente in Sirjansland heeft een mooi schilderij ontvangen (echtheidszegel) van de oude stad Plovdiv en een bijbehorende tekst. Ook kregen alle gemeenteleden uit Sirjansland nog een geschenktasje met hierin een Bulgaarse honingpotje, jampotje en kruiden uit de streek.





Heel mooi dat in hun eigen taal onze band is verwoord op deze plaquette zodat het voor alle mensen te lezen is. Het was ook bijzonder hoe Nedko de vertalingen van Bulgaars naar Engels deed, zodat ook wij alles zoveel mogelijk konden volgen. De toespraken in het Engels vertaalde hij vervolgens in het Bulgaars. Na de dienst hadden we bijzondere ontmoetingen waarbij we alvast contacten hebben proberen te leggen voor het vervolg van de Werkgroep Plovdiv, zodat we in de toekomst wellicht onze werkgroep kunnen linken aan een Bulgaars project, in samenwerking met de nieuwe kerk in Plovdiv. Verder vooral warme ontmoetingen met onze broeders en zusters in Plovdiv. Na een korte regenachtige maar verkwikkende middagpauze een tweede dienst in de nieuwe kerk. Onze eigen dominee hield een preek in het Engels over 2 Kronieken 6. Deze preek ging over de inwijding van de nieuwe tempel door Salomo. Essentie van de preek was: de Heere God de tempel voor ons moet zijn, want hoe mooi een nieuwe tempel (of kerkgebouw) ook mag zijn, niets is blijvend. Want ook van de prachtige tempel van Salomo is niets meer over. Maar God leeft in eeuwigheid. Dat we niet alleen in de kerk (tempel) bidden maar dat het belangrijk is dat we dit altijd en overal kunnen en mogen doen. Als afsluiting zongen wij (op verzoek) o.l.v. Chris nog een prachtig maar moeilijk lied ('t is mij goed wat mijn God mij beschikk). Deze dag hebben we afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met de dominee, familie en vrienden. Bijzonder is het altijd om te zien hoe liefdevol deze gemeenteleden met elkaar omgaan. Daar kunnen wij misschien nog wel wat van leren. Na een emotioneel afscheid van iedereen begaven we ons terug naar het hotel voor een laatste overnachting. Op maandagmorgen kwam Nedko ons persoonlijk gedag zeggen waarna we om half 8 naar het vliegveld Sofia vertrokken. We reden rond in een prachtig besneeuwd landschap en kwamen in Sofia waar we om 11.25 terugvlogen naar Dortmund. Daar aangekomen was het enkele graden warmer en scheen er volop de zon. Na onze horloges een uur terug gezet te hebben konden we aan de terugreis beginnen naar Sirjansland waar iedereen weer rond half 6 veilig thuis kwam.

Oud



Nieuw



